



Nazatendag in Oude Tweede Kamer

Een uniek en nog niet eerder vertoond evenement: een samenkomst van de nazaten van de eerste, in 1796 democratisch gekozen volksvertegenwoordigers van Nederland. De 'nazatendag' vormt een relevante aanvulling op de viering van tweehonderd jaar koninkrijk. Hoewel het koninkrijk van 1815 geldt als het begin van het moderne Nederland, laat de geschiedenis zien dat de Bataafse Republiek uit 1795 veeleer die eretitel verdient.

WILLEM POERINK

Het Mediafonds 1800, een stichting die zich ten doel stelt meer aandacht te genereren voor de periode rond 1800, vond het hoog tijd om de eerste bren- gers van de democratie een plaats te geven in de officiële herinnering.

De vergaderingen van de eerste volks- vertegenwoordigers vonden plaats in de oude zaal van de Tweede Kamer. Daarom was het juist in die prachtige zaal waar op 20 november 2015 de bijeenkomst plaatsvond van nazaten van de eerste volksvertegenwoordi- gers en van hun patriotse achterban. De opkomst was groot. *Anouchka van Miltenburg* verwelkomde de aanwe- zigen. Zij is de huidige voorzitter van de Tweede Kamer. Daarna korte, interes- sante inleidingen van de historici *Mar-*

leen de Vries, Niek van Sas en Joris Oddens.

Boeiend was het interview met *Coert van Beijma* door *Jos Palm*, presentator van het geschiedenisprogramma O.V.T. van de VPRO-radio.

Coert gaf de middag een personal- touch. Hij vertelde over zijn beroemde voorvader *Coert Lambertus van Bey- ma* en hoe deze voortleeft in het col- lectieve geheugen van zijn familie.

De bijeenkomst werd afgesloten met een paneldiscussie onder leiding van schrijfster *Nelleke Noordervliet* met medewerking van *Marita Mathijssen*, emeritus hoogleraar moderne Neder- landse letterkunde, en drie nazaten van de eerste volksvertegenwoordi- gers: *Coert van Beijma, Hans Kristian Ploos van Amstel* en *Willem Poerink*.

Aan de roerige eerste nationale verga- deringen namen drie familieleden van



Onze familieleden in de eerste nationale vergadering:
Johannes L. Huber, Ulrich Jan Huber en Henricus Sypkens.

ons deel. Dat zijn *Johannes Lambertus Huber* 'de patriot', zijn broer *Ulrich Jan Huber* en hun zwager *Henricus Sypkens*, de man van hun zuster *Elisabeth Huber*.

Johannes Lambertus Huber (1750-1826) is veruit de meest spraakmakende van deze drie. Hij had een roerige periode in Friesland achter de rug toen hij in 1787 moest vluchten naar Parijs. Hij maakte daar de gruwelijke revolutiejaren van nabij mee. Mede daardoor behoort hij later tot het meer bedachtzame en gematigde deel van de patriottenbeweging.

Ulrich Jan Huber (1752-1804) was politiek veel minder uitgesproken dan zijn oudere broer. Ulrich Jan was raadsheer in het Hof van Friesland. Na zijn terugtreden uit de volksvertegenwoordiging wordt hij in 1802 raadsheer in het Nationaal Gerechtshof in 's-Gravenhage.

Henricus Sypkens (1736-1812) was predikant voordat hij lid van de Nationale Vergadering werd. Hij bedankt daarvoor als hij in 1798 zijn benoeming

tot hoogleraar te Groningen in de Oosterse talen en de Hebreeuwse oudheden ontvangt.

Huber-nazaten waren er in ruime mate op deze bijzondere bijeenkomst. Naast *Rick Huber*, *Willem Poerink*, *Thera Poerink-Prisse*, *Urijan Poerink*, *Gia Poerink* en *Ewoud Poerink* tellen we ook de vele neven en nichten Van Beijma – ook afstammelingen van Johannes Lambertus Huber - die in de eerste plaats kwamen als nazaten van Coert Lambertus van Beyma.

De aanwezige uit de familie met de meeste revolutionaire genen was misschien wel *Gia Poerink*. Zij is behalve nazaat van de beide broers Huber (een zoon van de een trouwde met een dochter van de ander) via haar moeder ook nazaat van de volksvertegenwoordigers *Nicolaas Jan Okhuysen* en *Robert baron Collot d'Escury* en nazaat van de patriot *Robert Jasper baron van der Capellen tot den Marsch*.