

Ulricus Huber gaat verhuizen

Voor de hoofdingang van de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag staat het bronzen standbeeld van onze beroemdste voorvader Ulricus Huber (1636-1694) naast vijf andere bronzen standbeelden van beroemde Nederlandse rechtsgeleerden, te weten: Hugo de Groot (1583-1645), Cornelis van Bijkershoek (1673-1743), Joan Melchior Kemper (1776-1823), Simon van Leeuwen (1626-1682) en Johannes Voet (1642-1713).

AXEL ROSENDAHL HUBER

De Hoge Raad der Nederlanden is het hoogste rechtscollege van ons land. De geschiedenis van de Hoge Raad gaat terug tot ver in de Middeleeuwen. Al in 1445 bestond er in de Lage Landen een Grote Raad van Justitie. Dit hoogste rechtsorgaan werd in 1504 gevestigd in Mechelen.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog stelden de Noordelijke Nederlanden in 1582 een eigen Hoge Raad in met als standplaats Den Haag. In de loop der eeuwen is de Hoge Raad binnen Den Haag diverse malen verhuisd. Van 1938-1988 was de Hoge Raad der Nederlanden gevestigd aan het Plein, tussen het Ministerie van Koloniën en het Ministerie van Justitie. Bij de bouw van de Hoge Raad aan het Plein heeft men besloten het gebouw meer allure te geven door standbeelden van de belangrijkste zes Nederland-



Huis Huguetan aan het Lange Voorhout, sinds 1988 onderkomen van de Hoge Raad der Nederlanden.



Sinds 1988 het bezoekaadres van de Hoge Raad aan de Kazernestraat 52. "This is 'Contempt of Court!'"



United States Supreme Court, Washington

se rechtsgeleerden op de trappen voor het gebouw te plaatsen.

De keuze voor Hugo de Groot spreekt vanzelf, gezien zijn reputatie in het internationaal recht naar aanleiding van het door hem geschreven standaardwerk *De Mare Liberum* (De Vrije Zee).

Waarschijnlijk hield de keuze voor Ulricus Huber verband met zijn bijdrage aan het formuleren van een juridische basis voor de republikeinse staatsvorm, kort na de onafhankelijkheid van de Republiek in 1648.

Vanaf 1988 tot heden is de Hoge Raad gevestigd op twee locaties. De representatieve ruimtes, waaronder de werkkamer van de President van de Hoge Raad bevinden zich aan het Lange Voorhout in het zogenaamde *Huis Huguetan*.

De leveranciersingang en de toegang tot de rechtszalen van de Hoge Raad

bevinden zich aan de achterzijde van het gebouw aan de Kazernestraat. Daar staan ook de standbeelden van de zes grootste rechtsgeleerden van ons land. De afstand tussen de beel

den is zodanig gekozen dat ertussen plaats is om auto's te parkeren. Het gevolg is dat Hugo de Groot, Ulricus Huber en vier andere rechtsgeleerden sinds 1989 dienstdoen als parkeerswachters aan de achterdeur van de Hoge Raad. Een Amerikaanse rechter op bezoek in Den Haag overzag dit weinig smaakvolle schouwspel en zei: *"This is 'Contempt of Court!'"* (minachting voor het gerecht).

Het huidige Haagse onderkomen van de Hoge Raad der Nederlanden is inderdaad minder indrukwekkend dan het gebouw van de United States Supreme Court in Washington.

Gelukkig voor Ulricus Huber gloort er hoop aan de horizon.

In oktober 2013 is een start gemaakt met de bouw van een nieuw gebouw voor de Hoge Raad aan het Korte Voorhout in Den Haag, tegenover het Ministerie van Financiën. In november 2015 moet het gebouw gereed zijn. Volgens bijgaande *artist impression* zijn de bronzen standbeelden van de zes grootste Nederlandse juristen ditmaal *niet* aan de achterzijde van het gebouw gepland, maar aan de voorzijde.

Huberiana-1, winter 2014



Bovenste afbeelding: Artist Impression van de toekomstige hoofdingang van de Hoge Raad aan het Korte Voorhout, met de zes bronzen beelden van de grootste Nederlandse rechtsgeleerden. V.l.n.r. (ook de zes foto's onder): Cornelis van Bijkershoek, Ulricus Huber, Hugo de Groot, Simon van Leeuwen, Johannes Voet, Joan Melchior Kemper. Citaat op de glazen pui: *Ubi Iudicia Deficiunt Incipit Bellum* ('Waar het recht ophoudt, begint de oorlog', Hugo Groot).